

Kära familj och vänner!

Vi önskar er alla ett gott nytt år. Ja egentligen skulle vi ju ha skickat er en julhälsning som vi brukar. Men så blev det inte i år. Som några av er redan vet lades Otto in på sjukhus i början av december. Han hade varit krasslig ett tag men vi trodde ändå bara att det var en vanlig influensa. Men det ville inte gå över, och en natt blev det så illa att vi fick ringa efter en läkare. Hon bestämde att Otto skulle läggas in omedelbart. Det var nog bra det, för det visade sig att han hade dragit på sig en rejäl lunginflammation. Vi vågar inte ens tänka på hur det kunde gått om inte han hade kommit iväg i tid.

Nu kan vi lyckligtvis berätta att han är hemma igen och vi båda mår bra. Otto säger visserligen att jag tänker för mycket på honom och glömmer mig själv, men det gäller lika mycket honom. Så är det väl i vår ålder.

Julen firade vi hos vår yngste son och hans familj. Barnen är ju fortfarande så små att de gläds över julen och allt. Så det var riktigt trevligt.

Både Otto och jag är glada att vi äntligen fick sålt gården. Vi har ju försökt sen några år tillbaka, men det är inte så enkelt nu för tiden. Även om vi hade några djur längre var det mycket att ta hand om både ute och inne. Och Otto har ju dåliga ben, så det blev för mycket till sist. Självklart är det också vemodigt att göra sig av med stället där barnen har vuxit upp och som har varit vårt i så många år. Men alla säger nu att det var på tiden att vi blev av med det. Vi är också tacksamma för vårt nya lilla hus. Trädgården kan Otto precis klara – än så länge i alla fall. Och när hembiträdet kommer varannan vecka går det väl också härinne.

Vi hoppas på god hälsa i det nya året så vi kan vara med på lite olika aktiviteter här i stan. Det var ju det vi saknade ute på gården. Särskilt efter att Otto inte längre fick behålla körkortet. Då var det svårt att delta i något. Till kyrkan kan vi ju promenera nu, och det händer så mycket i församlingshemmet som vi gärna vill delta i.

Vi är glada över att kunna säga att alla våra barn och barnbarn mår bra.

Tack för alla julkort och brev.

Varma hälsningar

*Karen och Otto*