

Kære familie og venner!

Vi ønsker jer alle et godt nytår. Ja egentlig skulle vi jo have sendt jer en julehilsen, som vi plejer. Men sådan blev det nu ikke i år. Som nogen af jer ved, kom Otto på sygehuset i begyndelsen af december. Han havde skrantet i et stykke tid. Men vi troede jo bare, at det var en lille juleinfluenza. Men det ville ikke fortage sig, og en nat blev det så slemt, at vi måtte have fat i vagtlægen. Hun bestemte, at Otto straks skulle indlægges. Det var nok godt det samme, for det viste sig at han havde reddet sig en slem lungebetændelse. Vi tør slet ikke tænke på, hvordan det var gået, hvis ikke han var kommet af sted i tide.

Nu kan vi heldigvis fortælle, at han er hjemme igen og vi begge to har det godt. Otto siger godt nok, at jeg går og glemmer mig selv, men det er vi vist lige gode om begge to. Sådan er det vel i vores alder.

Julen fejrede vi hos vores yngste søn og deres børn. De er jo så små endnu, at de kan glæde sig over julen og det hele. Så det var dejligt.

Både Otto og mig er glade for at vi endelig fik solgt ejendommen. Det har vi jo prøvet på i nogen år, men det er ikke så nemt for tiden. Selvom der ingen dyr var tilbage på gården, så var der alligevel meget, der skulle holdes både ude og inde. Og Otto er jo ikke så godt gående længere, så det blev for meget til sidst. Selvfølgelig er det også vemodigt at skille os af med det sted, som har været vores i så mange år og hvor børnene er vokset op. Men de siger nu alle sammen, at det var på tide, at vi kom af med det. Vi er også taknemmelige for vores nye lille hus. Haven kan Otto lige overkomme - endnu da. Og når hjemmehjælpen kommer hver fjortende dag går det såmænd også herinde - sådan da.

Vi håber, at helbredet bliver så godt i det nye år, at vi kan være med i noget af det, der sker her i byen. Det var jo det, vi savnede ude på gården. Især efter at Otto ikke længere kunne beholde kørekortet. Så var det svært at være med i noget. Kirken kan vi jo gå hen til nu. Og der sker så meget i sognegården, som vi gerne vil være med til.

Vi er glade for at kunne sige, at alle vores børn og børnebørn har det godt.

Tak for alle julekort og julebreve.

Mange kærlige hilsener

*Karen og Otto*